

Verslag van de A.M.C. “The Skymasters” Lente rit op 11 juni 2022.

(bezien door de bril van een 80-jarige deelnemer)

Het zal 1953 geweest zijn dat ik voor de eerste maal in contact kwam met rally's. In dat jaar kwam de Monte-Carlo rally met 400 deelnemers door Rotterdam. De deelnemers werden door motoragenten opgewacht bij rijksweg 13 en met loeiende sirenes naar de Maastunnel gebracht. Op de kruispunten stonden agenten en wanneer er een deelnemer aankwam werd al het verkeer stilgelegd zodat men vol gas door kon rijden. Van een 50-km grens hadden we toen nog nooit gehoord. Wat een sensatie, ik was om. In die tijd was er volgens mij ook al de R.A.C. West en de K.N.A.C. die allemaal puzzelritten organiseerden.

Zo deden mijn ouders in 1953 mee met de legendarische Radio Rally en ik ging voor het eerst mee.



1953 Radio Rallye Dutch Car Club

Ook was er de Wittebedjes rally met wel 500 deelnemers, en zo waren er tientallen ritten die allemaal één groot feest waren.

In 1957 ging ik met mijn ouders mee naar een rit van de RAC West te Rotterdam met als startplaats in “De Rustwat” toen nog gelegen aan het einde van de Honingerdijk. Een heel ervaren deelnemer kwam naar mij toe en zei “kom maar met mij mee als kaartlezer”. Ik wist niet wat mij overkwam.

En de einduitslag was, jawel, 1^e prijs met als kaartlezer de 16 jarige ondergetekende.

U begrijpt dat ik helemaal verslingerd raakte aan het rally rijden en puzzelritten rijden.

Naderhand reed ik samen met mijn echtgenote Marijke en wij wonnen heel veel prijzen. Eerlijk gezegd zocht zij uit waar de mooiste prijzen waren en dan gingen we daar naar toe. En er waren altijd heel veel ritten te rijden.

Maar zoals het met alles gaat verandert er veel in het leven en de drang om mee te doen vergaat omdat we het gewoon veel te druk hadden met onze zaak en het groot brengen van onze kinderen. Helaas is mijn vrouw eind vorig jaar overleden en zo

kwam mijn dochter met de vraag of ik het leuk zou vinden om weer eens een puzzelrit te rijden. Ik had toch zoveel ervaring?

Ik moest er wel even over nadenken maar ik geloofde zelf wel dat ik, met als achtergrond al die ritten van vroeger geen slecht figuur zou slaan. Nou, dat werd dus even wat anders.

Afgelopen zaterdag was het zover, een Sportklasse en een Tourklasse. Ik had met de sportklasse mee willen doen echter Joop Winkel raadde mij de Tourklasse aan en mijn dochter was het daar helemaal mee eens. Ondanks mijn protest gingen wij van start, ik als navigator en mijn dochter reed.

Vol goede moed en met hoge verwachtingen. Wat kon er fout gaan? De rit was 34 km lang, appeltje - eitje. Leuk om met zoiets eenvoudigs te beginnen.

Enfin, hoe verder we kwamen hoe minder zeker ik van mijn zaak werd en na een pittige discussie met dochterlief hadden wij de afspraak, ik lees en jij rijdt en we houden deze rolverdeling aan. Achteraf bleek dat we de helft van de controles gemist hadden zonder daar zelfs maar erg in te hebben gehad.

Hoe komt dat? Tja ook hier heeft de tijd niet stil gestaan en was er heel veel veranderd. Iets waar ik mij totaal niet van bewust geweest was. Wanneer je gewoon met de ontwikkelingen meegegaan zou zijn zou ik weten wat er veranderd was in het niveau en de bedoeling van de opdrachten en daarbij is ook het verkeer heel anders dan in het verleden.

Er is wel 1 ding hetzelfde gebeven. Een goede vriendin van mij wilde graag weten hoe het allemaal gegaan was en ik mailde haar: "Wanneer je getrouwd bent en je wilt scheiden ga dan maar een puzzelrit rijden. Succes verzekerd!"

Na afloop kreeg iedereen een uitleg waar heel duidelijk iedere opdracht uit de doeken werd gedaan compleet met duidelijke foto's. Wat een enorme hoeveelheid werk moet dat geweest zijn, iets dergelijks heb ik nog nooit gezien. Alle complimenten voor Joop Winkel en de mensen die hem hebben geholpen wat was deze rit goed uitgezet.

Ook vond ik heel leuk de (misschien) wat oudere man die de uitslagen berekende. Wat een onverstoorbaarheid en wat een accuratesse. De verkoop van lootjes met leuke prijzen viel ook erg in de smaak alhoewel wij ook hier niet in de prijzen vielen. Het was blijkbaar niet onze dag ☺. Volgende keer beter. Wij hebben in ieder geval genoten van ons vader – dochter uitje. Voor mij was het geweldig om weer eens onder de mensen te komen.

Wel jammer dat er vrijwel geen jonge deelnemers aan de ritten meedoen want het blijft een bijzonder leuke ervaring.

Ik kijk in ieder geval met heel veel blijheid terug op een geweldige ervaring.

BEDANKT A.M.C. "THE SKYMASTERS"

Pieter Stolker